

Een slimme zet!



2019

IKIGAI: de zin van wie je bent of wat je doet

PRAKTISCHE INFORMATIE

Verdiepende vorming

DOELGROEP (max. 12 personen)

Iedereen is welkom op deze inspirerende lezing.

DATUM – TIJD – PLAATS

Maandag 20 mei 2019

09.00 uur tot 16.00 uur
(6 vormingsuren)

Dienstencentrum Sint Oda

Lokaal Sens-City 50

Inschrijven voor 29 april

INHOUD

De zin van wie je bent of wat je doet.

We weten allemaal hoe moeilijk het is om de juiste mensen te recrutereren. Om hen vervolgens 'in hun waarde' en 'in hun kracht' te erkennen en te laten groeien. Om hen te zien bloeien, met en door en in je organisatie. De ideale, gelukkige, tevreden, volkomen medewerker lijkt een vage utopie. We investeren in leiderschapsontwikkeling en we denken dat we daarmee de problemen zullen oplossen.

Ondertussen gebruikt men in Okinawa, de eilandengroepjes in het uiterste zuiden van Japan, al twee millennia lang een stevige maar toegankelijke methodologie om mensen te helpen om 'in hun waarde' en 'in hun kracht' te staan en om de weg te vinden naar de kern van hun Zelf. De methode draagt de naam Ikigai of 生き甲斐. Ze is gegroeid uit een hybride mengsel van taoïsme en zenboeddhisme, maar vooral gekruid met een goede portie 'gezond (boeren)verstand'.

Dankzij deze training kom je tot inzicht in wat je kan, wat je graag doet, welke je waarden en je ethische maatstaven zijn en wat je in een samenwerkingsverband voor de ander kan betekenen – je hebt, kortom, ontdekt wie je bent. Je ontwikkelt ook methodes om anderen te faciliteren in het vinden van hun eigen Ikigai.

Er wordt een broodje voorzien.

PRIJS VZW STIJN

45 euro

PRIJS EXTERNEN

90 euro

LESGEVER

Francis Laleman verkende India en de wereld als academisch onderzoeker en radioreporter. Vandaag reist hij opnieuw de wereld rond als senior consultant en specialist in het trainers- en train-the-trainersvak.